



LibriVox



Babel

Door Louis Couperus (1863-1923)

'Babel' is de stoutste fantasmagorie ooit aan zijn brein ontsproten. Het is alsof hij met zijn fantasie hetzelfde heeft willen doen als Cyrus langs de trappen en de terrassen van den toren van Babel: - de Goden bestormen. - Samenvatting door Frans Netscher (Uit: Veen's Nieuws 1901, 1 juni.)

Gelezen door Marcel Coenders

7 bestanden, totale duur: 3:12:35

Omslag naar de oorspronkelijke boekuitgave
Omslagontwerp en productie: Bart de Leeuw

Voor meer informatie, of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar librivox.org.

Deze opname is vrij van auteursrechten en mag worden gekopieerd, gepubliceerd en gewijzigd, zonder toestemming. Ook de omslag is vrij van auteursrechten.